



Langkapura Reizen

Uw persoonlijke Sri Lanka specialist

10 daagse rondreis

Sri Lanka

“Vrienden van de Olifant”



Sri Lanka heeft een grote olifantenpopulatie, er leven tussen de 5500 en 6000 olifanten op dit schitterende eiland. De olifanten van Sri Lanka zijn echt heel bijzonder, het is een ondersoort van de Indische olifant en komt alleen op Sri Lanka voor. Om u kennis te laten maken met deze fantastische dieren heeft Langkapura in samenwerking met Vrienden van de Olifant een echte olifantenreis gemaakt.

U bezoekt het Elephant Transit Home en de mooiste olifantenparken waar de olifantjes worden uitgezet. En uiteraard laten wij u meer zien van dit schitterende eiland, met als doel: U de reis van uw leven bezorgen!





Dag 1:

Vliegreis Düsseldorf - Colombo

U vliegt met één van de beste vliegtuigmaatschappijen ter wereld van Düsseldorf naar Abu Dhabi. Na een korte relaxte stop op een luxueus vliegveld vliegt u in een paar uurtjes door naar de hoofdstad van Sri Lanka, Colombo.



Dag 2:

Kalutara

Op het internationale vliegveld van Colombo wordt u opgewacht door onze ervaren Engels sprekende chauffeur. Hij brengt u naar het Hibiscus Beach Hotel in Kalutara. Hier kunt u lekker tot rust komen aan het mooie strand of het schitterende zwembad.



Dag 3 en 4:

Udawalawa National Park & The Elephant Transit Home

U rijdt naar Udawalawa National Park waar u overnacht in het Grand Udawalawe Safari Hotel in de mooie omgeving van het park.

Het Udawalawe National Park staat bekend vanwege de grote olifantenpopulatie, er leven ca. 400 olifanten. Het reservaat heeft grote open vlaktes en een groot waterreservoir. Het is tijdens een Jeepsafari bijna altijd mogelijk om een kudde olifanten te zien.

Daarnaast leven in het park waterbuffels, mangoesten en grijze langoers (apen). Bij het meer liggen vaak moeraskrokodillen, watervaranen en Bengaalse varanen.

Als peetouder komt nu echt een leuk hoogtepunt: U gaat uw eigen peetolifantje zien! Vanuit uw hotel rijdt uw chauffeur u naar The Elephant Transit Home. Indien de situatie het toelaat zal u hier door de staf rondgeleid worden.



Dag 5:

Kandy

U kunt in Kandy de botanische tuinen bezoeken of de verbazingwekkende Tempel van de Tand bekijken. Deze zijn optioneel en afhankelijk van de hoeveelheid tijd in deze stad. U kunt er ook voor kiezen om lekker te relaxen in het Earls Regent hotel.



Dag 6 en 7:

Sigiriya & Dambulla

Vanuit het Giritale hotel gaat u een aantal van de culturele hoogtepunten van Sri Lanka zien.

U gaat naar de grotten van Dambulla. Dambulla staat vooral bekend om de gouden tempel met een enorm gouden Boeddha beeld. Deze tempel is in een grot, de meeste beelden en schilderijen in de tempel zijn van Boeddha, maar er zijn ook beelden van de Hindoe goden Vishnu en Ganesha.

Ook de leeuwenrots Sigiriya staat op het programma.

De Leeuwenrots is vernoemd naar de uitgehouwen leeuwenkop en leeuwenpoten bij de ingang, halverwege de rots op het Leeuwenplateau. De leeuwenkop is inmiddels afgebroken maar de poten zijn nog te zien. Restanten van een paleis, de bijgebouwen, de baden en de tuinen zijn hier nog duidelijk zichtbaar.

U kunt optioneel een bezoek brengen aan de oude koningsstad Polonaruwa.

Dag 8:

Minneriya NP

Na een korte rit gaat u vandaag naar Habarana

U gaat hier het Minneriya National Park bezoeken. Per jeep maakt u een tocht van ongeveer 3 uur door het park dat bekend staat om de wilde olifanten en vele watervogels. Met wat geluk ziet u tevens apen, herten, wilde zwijnen en luipaarden. Verblijf in het Giritale hotel.

Dag 9:

Negombo Beach

Op naar het strand, na al deze bezienswaardigheden is het heerlijk uitrusten aan het strand van Negombo. Koop nog wat souvenirs bij de winkeltjes of van de verkopers op het strand. U kunt ook de vismarkt bij het oude VOC fort gaan bezoeken. U kunt een lokale Tuk-Tuk er naar toe nemen, dit is ook een leuke ervaring! U slaapt in het Paradise Beach hotel.





Dag 10:

Vliegreis Colombo – Düsseldorf

U wordt door onze chauffeur teruggebracht naar het vliegveld. Via Abu Dhabi vliegt u naar Düsseldorf, nagenietend van de mooie herinneringen aan deze schitterende reis!



Informatie:

10 daagse rondreis "Vrienden van de Olifant"

Deze reis is inclusief de vlucht van Düsseldorf naar Colombo.

De rondreis op Sri Lanka is per comfortabele bus met chauffeur en een gids. De gids spreekt Engels. De kosten van de chauffeur, gids (eten/overnachtingen etc.) en van de bus (brandstof/verzekeringen etc.) zitten in de reissom.

De overnachtingen in goede drie sterrenhotels zijn gebaseerd op Bed & Breakfast. Lunch en diner zijn niet inclusief. In Sri Lanka heeft u al een lunch met een drankje voor € 7,50 en goed diner zit rond de € 15,00. Uiteraard kan het ook een stuk goedkoper (lokale restaurants) of duurder (de luxere hotels en resorts). Onze gids kan u hierin adviseren.

Alle tickets/entreekosten voor de vermelde parken en bezienswaardigheden zijn ook in de reissom inbegrepen, met uitzondering van optionele safari's en bezienswaardigheden.

Prijs:

€ 1.495,- p/p (vanaf 10 personen)

Vertrek: In september, datum wordt nog nader bepaald.

Inclusief: Retour ticket, comfortabele bus, gids, alle overnachtingen met ontbijt en alle vermelde excursies en safari's.

Standaard eenmalige reserveringskosten: € 35,-

